

Varen met MS "Jozefien"

Vakantie 2020

Maandag 15 juni 2020

We willen op dinsdag vertrekken met onze "Jozefien" en zijn dus op maandag druk bezig alles in te laden voor de komende vakantie. Vanwege de droogte van de afgelopen drie maanden vraagt de tuin ook wel wat extra aandacht en we hebben een druppel slang met aan de kraan een regelaar geïnstalleerd. De bedoeling is de tuin elke dag van een portie vocht te voorzien, maar het instellen van de regelaar zorgt nog wel voor wat hoofdbrekens. We brengen onze twee poezen aan boord en willen ook zelf aan boord overnachten in de haven. In de middag krijg ik een e-mail dat de gordijnen voor de slaapkamer gearriveerd zijn en afgehaald kunnen worden. We besluiten dan morgenochtend die toch eerst maar te halen in Den Helder en thuis ook op te hangen om te kijken of ze passen. Zo kunnen we meteen zaken die we vergeten zijn ook nog ophalen en nog even controleren of de tuin water heeft gehad.



Dinsdag 16 juni

Dat allemaal gedaan zijn we eindelijk klaar voor vertrek en om 11.20 uur maken we los in Oude Veer. Johan doet de brug voor ons open en zo varen we door de Van Ewijcksvaart naar Van Ewijcksluis. Om 12.00 uur krijgen we daar een brugopening door Piet en we varen een bladstil Amstelmeer op. Het is een rustige tocht naar Broek op Langedijk. De twee sluisen onderweg worden vlot geschut en om 16.30 uur meren we af aan een steiger in het haventje



van Broek op Langedijk. Rixt, Remco en Merlijn komen aan boord voor een drankje en we zitten even gezellig op het bovendek. Na een late maaltijd zijn we moe en we gaan vroeg naar bed.

Woensdag 17 juni

Vandaag vaart Lente met ons mee naar Purmerend. Ze staat al op tijd op de steiger met een paar grote tassen. In de ene zit haar naaimachine en de andere is een uit de kluiten gewassen naaibox. Er moeten mondkapjes genaaid worden! Onderweg zal dat niet lukken want geen 220 volt. We maken samen eerst nog een kleine wandeling langs het sluisje en over de dijk



langs het water. Luut maakt intussen vaargereed. Vlak bij de haven en het sluisje is een heel knus buurtje. Overal paadjes door het riet die uitkomen bij een steigertje aan het kanaal Omval-Kolhorn. Achter het sluisje ligt het [rijk van duizend eilanden](#). Een deel daarvan is natuur en een deel van de eilandjes zijn bewoond.

Om 9.50 uur maken we los en verlaten het haventje in Broek op Langedijk. Het is mooi weer. Twintig minuten later komen we voor de Bolspoorbrug die vlot omhooggaat voor ons. Om Lente een plezier te doen varen we een rondje door Alkmaar. In de Hoornsevaart zien we een bekend figuur op een terras aan het werk: Ruben is druk bezig met aan een terras aan het water. Na ook langs de "Bulgia" van de Alkmaarse korps zeekadetten gevaren te zijn bereiken we al gauw weer het Noord-Hollands kanaal. Het is rustig op het water en we komen weinig tegen. Lente



mag aan het stuur en dat gaat haar prima af. In de kajuit kom ik er achter dat de kraan geen water geeft. Gelukkig heb ik altijd een jerrycan aan boord met fris water zodat er thee gezet kan worden. In Purmerend aangekomen moeten we een poos wachten omdat de Beemsterbrug tussen één en twee niet bediend wordt. Als we even aanleggen gaat Luut kijken naar het waterprobleem. En daar blijkt dat de watertank is

leeggepompt in de ruimte onder de vloer. Er moet dus een slang los of gebroken zijn. Het blijkt de aansluiting van de boiler te zijn die losgeschoten is en Luut zet meteen maar de lenspomp aan.

Om 14.20 gaat de brug voor ons open en we meren af bij de drinkwatervoorziening. Luut heeft het mankement gerepareerd en de tank kan weer gevuld. Het is later nog wel een hele klus om overal het water uit de ruimtes te krijgen. Gelukkig zijn er niet veel kwetsbare spullen nat geworden.

In Purmerend hebben we stroom en dus de naaimachine op tafel. Lente naait keurig een mondkapje en daarna laat ik haar zien hoe ze de machine zo nu en dan moet schoonmaken.



Er verzamelt zich altijd stof en pluis onder de steekplaat en een regelmatige schoonmaakbeurt is goed voor de machine. Omdat ze toch ook nog wel iets van Purmerend wil zien lopen we even het centrum in om een paar boodschapjes te doen. we hebben weinig tijd want om half zes komt Remco haar ophalen en die zit dus ook al aan boord als we terugkomen.

Donderdag 18 juni.

We blijven vandaag in Purmerend en kunnen dus uitslapen. 's Morgens ga ik even flink aan de schoonmaak want tot nu toe heb ik nog niet fanatiek gepoetst en hier en daar mag wel even gesopt en gezogen worden. Daarna ga ik nog even in de stad een paar inkopen doen. Ik vind o.a. een mooie polo voor Luut en een linnen jurk voor mezelf, alles met korting!

's Avonds kunnen we tv kijken op de iPad, want Purmerend heeft een hele goeie Wifi.

Vrijdag 19 juni

Vroeg uit de veren want vandaag komen Margaretha en Sienna naar Purmerend om mee te varen naar Leiden. Ik ga eerst gauw broodjes halen bij de bakker en wat lekkers voor bij de koffie. De Sprinter van NS brengt beide dames regelrecht van Leiden naar Purmerend en om half elf vertrekken we uit de haven.

10.50 uur zijn we door de brug en door de sluis en varen we richting Amsterdam. Het is heerlijk weer, maar hier en daar komen donkere wolken op. Tot de sluis Willem ! drijven de buien om ons heen en we varen in de zon door prachtig groen Amsterdam Noord (Buiksloot). Bij de sluis hoeven we niet lang te wachten en om 12.50 uur varen we het IJ op. Dan wordt de lucht ineens donker en valt er een dikke hoosbui. Zo varen we nat langs Nemo naar binnen, maar al gauw komt de zon terug en we drogen snel weer op. Langs de Oude Schans naar



de Amstel en wat een rust: Geen rondvaartboot te zien alleen een waterbus. Op de Amstel wel kleine bootjes maar echt druk is het niet. Wel zien we zwemmende en spelende kinderen en veel roeiers.

Om 15.15 uur meren we af in Uithoorn. Daar is het even puzzelen met het aan/uitsysteem maar al gauw hebben we stroom. Er komt een e-mail met de code voor wifi en het sanitair. Voor de Wifi liggen we net iets te ver van het Havenkantoor, volgende keer op letten.

Een cappuccino op het terras, dat lijkt ons wel wat. Maar ja dat we één huishouden zijn daar trapt de kelner niet in. Maar wel regelt hij een tafel met voldoende lengte en twee keer twee stoeltjes, aardig! En de cappuccino is lekker. Koken doen we ook niet, Margaretha en Sienna

halen Indonesisch in een toko in de buurt. Voor het slapen moet de ruimte in de punt even gereorganiseerd maar met een slaapzak en een quilt en de twee extra kussens die we aan boord hebben wordt een slaapkooi gecreëerd. En na een dag varen zijn we allemaal best rozig.

Zaterdag 19 juni



Niet te laat uit bed en na het ontbijt met een eitje en muesli gauw nog even broodjes halen .

Op de Kade een bijzondere muurversiering : een grote afbeelding die als je dichterbij komt uit allemaal kleine fotootjes blijkt te bestaan. 10.00 uur maken we los en vertrekken uit Uithoorn. De brug gaat voor ons open dus klappen van mast en windscherm is niet nodig en zo varen we verder de Amstel op.

11.10 door de Tolhuissluis en stuurboord uit de Drecht op, een prachtig stukje Zuid-Holland.



Vervolgens via de Oude Wetering over de Braassemer naar de Wijde Aa en daarna via de Does naar de Oude Rijn. Langs de Oude Rijn woont een nichtje van me en ik heb haar geappt dat we langskomen.

Ze staat op het balkon ons te filmen als we langsvaren en we zwaaien. Voor de Sumatrabrug



moeten we even wachten en voor de Schrijversbrug nog iets langer, maar dan kunnen we naar ons plekje aan het terras van De Volharding. Er is ruimte genoeg. Margaretha en Sienna worden opgehaald, Sienna moet nog even aan het werk bij AH.

'S Avonds eten we bij Margaretha, Eline heeft een heerlijke pizza gebakken. Super als ze je zo verwennen. Na nog een kopje koffie fietsen we terug naar de boot. We hebben een paar prachtige dagen gehad.

Zondag 20 juni.

We houden rust: uitslapen lezen en aan dek zitten om ons heen kijken. Het is vaderdag en Luut wordt verrast met een pakketje lekkers.